

SPIEGEL

Vrouwelijke voorbeelden volgen

‘Gedenkt uw voorgangers (...); en volgt hun geloof na, aanschouwende de uitkomst van hun wandel’, horen de Hebreëen vanuit de brief die aan hen geschreven is. Deze oproep komt ook tot vrouwen in deze tijd. Er zijn niet alleen voorbeelden uit de Bijbel om na te volgen, maar ook uit de geschiedenis. M.H. Karels-Meeuse geeft in haar boek *Olie in haar lamp* 25 levensschetsen van godvrezende vrouwen. Ze begint bij Monica, de moeder van Augustinus en eindigt bij Susannah, de vrouw van Spurgeon. De beschreven vrouwen verschillen enorm in maatschappelijke opzicht en levensomstandigheden, maar hebben één ding gemeen: de vreze

des Heeren zette een stempel op hun handel en wandel. Uit hun levensschetsen komt een tere Godsvrucht en levenswandel naar voren. Daarbij staan zij niet zelf centraal, maar de Heere, Die in hen werkte. De titel legt treffend uit hoe het komt dat deze vrouwen licht verspreidden in de duisternis van de wereld waarin ze leefden: ze hadden olie in hun lampen. Deze 25 vrouwen spreken nog nadat ze gestorven zijn. Hun leven is een spiegel voor vrouwen van nu: let op de uitkomst van hun wandel en volg hun geloof na. (AvH)



M.H. Karels-Meeuse, **Olie in haar lamp**. Den Hertog, ISBN 978 90 331 2589 8, 135 pagina's, € 15,90